

Stille getuigen

foto's: Harry Cock
tekst: Bertus Boivin

Een jaar of vijf geleden schreef Jan Eefting in dit tijdschrift een uitgebreid artikel over de 'Oranjabond van Orde' die omwille van de sociale rust keuterboerderijtjes bouwde op pas ontgonnen grond om armlastige landarbeiders van dienst te zijn en daarmee de socialisten de wind uit de ordeloze zeilen te nemen.

In Assen bouwde de Oranjabond in 1898 achterop de Zwartwatersweg in totaal tien kleine boerderijtjes die men met de nodige moeite wist de verhuren: 'De kandidaten hielden zich schuil', verzuchtte het bestuur van de Oranjabond op een gegeven moment zelfs, toen hun goede bedoelingen niet in goede aarde leken te vallen.

Eindigde de Oranjabond vroeger in boerenpaadjes richting Ter Aard en Peeloo, tegenwoordig is de Oranjabond een keurig

fietspad van de Zwartwatersweg naar de Smetanalaan. Gewoon een paar oude huizen wat verloren in een nieuwbouwwijk, lijkt het. Wie het O.v.O. gevelsteentje tussen de twee ramen van het laatste huisje vlakbij de Smetanalaan ziet, hij of zij weet wel beter!

